



Aan de deelnemers van de retraite over het Hooglied 9-12 januari 2018

Beste mensen,

Allereerst wil ik jullie allemaal een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar wensen. De retraite over en met het Hooglied is naar mijn idee een mooie start van het jaar 2018. Hopelijk werkt het voor jullie als die gewenste zegen. Wat mij betreft sowieso.

Van harte welkom dus! Op dit moment zijn we met zeven deelnemers. Er mag nog iemand bij komen want 8 personen is ongeveer de limiet. Daarom sluit ik de folder bij, zodat je een vriend of vriendin, een kennis of familielid hier de komende dagen op kunt attenderen.

De retraite begint op 9 januari a.s. om 16.00 uur. Mijn vraag is of jullie tussen 14.00 en 16.00 uur willen komen zodat je ook de tijd hebt om te landen, je kamer in te richten en elkaar alvast wat te spreken.

Vanuit de eerdere ervaringen zou ik jullie willen voorstellen om schrijfmateriaal, eventueel je eigen bijbel en tekenmateriaal mee te nemen. We zullen buiten de besprekingen veel tijd hebben om in stilte te mediteren op de tekst. Tussendoor is het ook mogelijk om met mij je ervaringen en vragen te delen. We volgen, overigens zonder verplichting, het dagritme van de abdijgemeenschap. Jullie krijgen de tekst van het Hooglied uit het boekje van Pius Drijvers en Jan Renkema uitgereikt zodat je daar aantekeningen in kunt maken.

Hou met je kleding rekening dat het mogelijk is om in de tuinen van de abdij te wandelen en rond te lopen in de gangen. In het oude gedeelte is het op de gangen fris.

Heb je een dieet of eet je vegetarisch, laat me dat dan snel weten. De kok kan niet met alles rekening houden, maar is graag bereid om ons verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Laat het mij liefst vóór 1 januari even weten.

Voor zover het nog niet gebeurd is vraag ik je het bedrag van € 250 zo snel mogelijk over te maken op rekening NL83 INGB 0005 7972 83 van W.H. Timmers, onder vermelding van Retraite Hooglied januari 2018. Kijk ook even na of je een annuleringsverzekering hebt. Ik vraag dat omdat ik bij een recente retraite twee afmeldingen gehad heb en dan toch de kosten aan de abdij moet betalen. Dat probleem wordt voorkomen door de annuleringsverzekering.

Voor wie lid is van de vereniging Gaandeweg (vereniging van Geestelijk Begeleiders www.gaandeweg.org) is de mogelijkheid om 10% korting te krijgen. Ons Huis, onze trouwe supporter, biedt de mogelijkheid om de deelnemersbijdrage grotendeels te vergoeden. Daarvoor kun je contact opnemen met Riene Lomme. 06-31379989 of (rinelomme@kpnmail.nl). Zij zorgt namens Ons Huis voor een snelle en integere afhandeling van je vraag.

Graag tot ziens.

Winfried

Winfried Timmers, win.timmers@home.nl 06-45606119